

Wager

Rad kon

— Den Gud har sänt, han talar Guds ord.

Det var ett bibelord den gamle fiskaren citerade. Vi satt i hans kök. Vid spisen stod hans hustru och anrätade gäddorna vi nyss dragit upp.

Det var en vacker sommar dag strax efter midsommarhelgen. Naturen var sommarfin, och inte långt från fiskarstugan blänkte Bråvikens vida vatten.

Min vän fiskaren upprepade orden på nytt, eftertänksamt: Den Gud har sänt, han talar Guds ord.

Och anledningen? Jo, han hade för ett par dar sen kommit hem från Torpkonferensen. Den hade gjort ett starkt intryck på honom. Han berättade om den "himmelska ladan", där människor i stora skaror samlats kring Guds ord. Och han berättade om parken med bönestenarna. Där hade han tillsammans med många andra böjt knä och bett för missionen hemma och i fjärran länder.

Men det han allra helst talade



**Jörgen
Källmark
om
RADIO/TV**

om var de budskap en ung evangelist hade framburit. Det var honom han åsyftade med orden han upprepat. Han hade länge väntat på ett tillfälle att få lyssna till den här evangelisten, en väckelsens bärare. Och den gamle hade inte blivit besviken. Den Gud hade sänt hade talat Guds ord.

Episoden i fiskarstugan ligger mer än fyrtio år tillbaka i tiden. Jag vet inte varför jag minns den så väl. Kanske därför att bibelcitatet som den gamle läste för mig är ett så enkelt konstaterande — och så sant som allt Guds ord är sant.

Torpkonferensen har hållits år efter år, och med bland dem som förkunnat Guds ord där har varit evangelisten som den gamle talade om — Frank Mangs.

På söndag sänder radion en gudstjänst från denna konferens. Vi kommer säkert att få uppleva, att en lång tradition och en rik skatt av heliga minnen inte bara betyder förankring i det flydda, utan också kan vara ett levande nu.

Midsommarhelgen lockar väl inte till radiolyssnande i samma utsträckning som andra tider på året. Men några kristna program finns det, och många är tacksamma för dem. Jag tänker särskilt på dem som genom sjukdom och handikapp inte kan njuta av sommaren på samma sätt som andra, som äger hälsans gåva.

MIDSOMMARAFTON

TV 1

Kl. 18 HELGMALSRINGNING
från Koviks kapell på Gotland.